



# Pretparken en dierentuinen



Landal Domein de Schatberg



Arjan uit Uithoorn



Mischa uit Hasselt



Lex uit Velsbroek



Madieke uit Velp



Astrid uit Druten



Leonie uit Berlicum



Wiefse uit Eindhoven



Robert uit Eindhoven



Vrijdag 19 juli

Vandaag begon de vakantie dan eindelijk! Na maanden (jaren?) van ernaartoe leven was het zover: we gingen op reis! Mischa was tegelijk met Wiefse en Robert aangekomen bij het kantoor van Tendens. Even later stond de bus ingeladen klaar en arriveerde Madieke ook. Helaas duurde het even voor de taxi van Arjan er was. Hij stapte gelukkig in Veenendaal ook gezellig in.



Leonie werd in Vught opgepikt en al snel kwamen we aan op Landal de Schatberg in Sevenum. Lex kwamen we tegen bij de receptie en Astrid stond ons al bij het huisje op te wachten. We hebben onze kamers en de keuken ingericht en even nader kennis met elkaar gemaakt. Tijdens een wandeling hebben we op het park leuke speeltoestellen gevonden en daar even ontzettend van genoten.











Na de wandeling hebben Wiefse en Robert een heerlijke pan spaghetti in elkaar gedraaid. We hebben lekker buiten kunnen eten en de stilte vertelde dat het smaakte! Na het toetje werden er wat moppen getapt naar aanleiding van een raadsel op een pak vla. De leukste moppen moeten we even delen...  
Wat is vrouwensoep? Soep zonder ballen!  
Welke soep heeft tieten? Cup A Soup!



De keuken nadat Wiefse en Robert gekookt hebben...



Wiefse en Robert hebben even kantoortje gedaan terwijl iedereen lekker aan het kleuren of spelletjes spelen was. Wat een gezelligheid, zo op de eerste dag! Na de koffie hebben we het plan van de week samen besproken en daarna nog even de namen geoefend met een balspel. Er zijn de gehele avond spelletjes gespeeld met Mischa als grote winnaar van het spel Acrobates.







Zaterdag 20 juli

De dag is begonnen met een heerlijk ontbijtje. Voor we aan tafel konden waren er wel wat keuzes die gemaakt moesten worden: een eitje en zo ja, hard of zacht gekookt, gebakken, met kaas of zonder en mag daar dan ook ham bij? Uiteindelijk heeft iedereen een keuze gemaakt en begonnen we aan ons ontbijtje.





Even later was de tafel weer afgeruimd en werd er weer een spelletje gespeeld. Om 11:00 uur werden we verwacht bij onze eerste echte excursie: Mind Mystery in Horst. Een half uurtje rijden later meldden we ons bij de receptie en waren we klaar voor wat bijzondere hersenkrakers. Kaleidoscopen, vreemde objecten, huizen op z'n kop, draaiende tunnels, spiegeldoolhoven en gelukkig ook een lekker stukje echt Limburgs gebak!









Toen we na de boodschappen uiteindelijk weer thuis waren (het was echt al laat!), was het tijd voor een broodje Wiefse: een lekker wit bolletje met bockworst en wat salade. Daarna zijn Lex, Leonie, Arjan en Mischa met Robert gaan zwemmen en bleven Madieke en Astrid met Wiefse lekker achter in het huisje.





Op veler verzoek was het menu van vandaag: PANNENKOEKEN! Na een lekker tomatensoepje bakten Robert en Wiefse de sterren van de hemel. Spek, appel, poedersuiker, suiker, kaneel, stroop, champignonragout, banaan en zelfs hagelslag werden als beleg gebruikt.



Na het eten werd er even een wandeling gemaakt en zijn we lekker weer bezig gegaan met spelletjes. Varkentjes wassen, Acrobates, Skip-bo, etc. Arjan zat lekker te punniken en Astrid las haar tijdschrift. Madieke grapte er wat op af en deed even later ook mee. Wat in elk geval duidelijk werd: Wiefse en Robert zijn niet de grote winnaars... We hebben ook nog alle foto's van de afgelopen dagen bekeken.

Zondag 21 juli

Vanochtend moesten we vroeg opstaan, we zouden namelijk om 8 uur ontbijten. Tijdens het ontbijt werd de lunch gesmeerd en spraken we nog even het plan van de dag door. We vertrokken niet veel later richting Duitsland: Moviefpark Germany!





Eenmaal aangekomen, zochten we een parkeerplaats en zorgde Wiefse dat we ook daadwerkelijk naar binnen konden. Een plaspauze later kon de dag beginnen! We startten gezamenlijk bij één van de eerste attracties: The Lost Temple, gebaseerd op de films van Indiana Jones. Een spannende rit in een simulator later waren we klaar om even op te splitsen.



Robert nam Madieke, Leonie en Arjan mee in de zweefmolen Splat-o-Sphere en daarna nog de Spongebob-achtbaan Ghost Chasers met wel héél scherpe bochten. Wiefse ging met Astrid, Mischa en Lex in de rollende spinbank N.Y.C. Transformer en maakte daarna nog een uitstapje richting de houten achtbaan Bandit. Ook de The High Fall werd door Wiefse, Lex en Mischa overwonnen. Hierna ontmoetten we elkaar in het midden van het park voor een gezamenlijke lunch.





Na de lunch gingen Mischa en Lex met Robert in een donkere achtbaan genaamd Van Helsing's Factory. Zonder Lex werd ook de draaiende en schommelende Side Kick bezocht en als laatste deden ze met drieën nog even de MP Xpress - een hangachtbaan met loopings. Wiefse ging met Madieke, Leonie, Arjan en Astrid een rustiger rondje doen, startend met de achtbaan van de Backyardigans: Mission to Mars. Ze mochten wel TWEE keer achter elkaar! Daarna werd bijna zelfstandig gevlogen in de Avatar Air Glide.



Even later kwamen we elkaar weer tegen en bezochten we een politeshow met live acteurs, hard vuurwerk, prachtige stunts, harde slips, gevaarlijke overvallen en enkele vallen van het dak. Spannend, energiek, leuk en vooral erg boeiend.





Na een rondje met z'n allen in de zweefmolen en wederom het platte vliegen moesten Mischa, Wiefse en Robert nog echt even één achtbaan doen. De heftigste van het park die hoorde bij Star Trek: Operation Enterprise. Samen kwamen we aan bij de karretjes en wie niet mee wilde, mocht aan de andere kant toekijken hoe groen en geel de begeleiders er samen met Mischa eruit zouden komen. Lex zou in eerste instantie meekijken, maar plots zat ook hij in een stoeltje. Gelukkig viel het groene en gele wel mee en konden we daarna gezellig shoppen met z'n allen.



Na een kort ritje met de bus vonden we een heerlijke pizzeria waar Madieke een pasta met zeevruchten bestelde. Ieder ander had een pizza: van Hawaï tot zeevruchten en van tonijn tot zelfs spaghetti als topping. Niet iedereen kon de eigen pizza helemaal op, maar gelukkig hadden we daar Lex en Mischa: de prullenbakken van ons gezelschap. Helaas konden we bij dit kleine, gezellige tentje niet pinnen, dus mocht Wiefse nog even met de pizzabaas mee naar een pinautomaat... Het kwam gelukkig allemaal goed!



Om 23:00 uur zou de slagboom sluiten, dus dat was voor Robert de chauffeur een uitdaging om 'm te halen. Gelukt: wij reden om 22:58 uur het park weer op! Thuis hebben we nog een drankje gedaan of zijn meteen gaan slapen. Het werd na zo'n enerverende en vermoeiende dag snel stil in huisje nummer 116. Morgen weer een dag!



Maandag 22 juli

Vanochtend zouden we rustig aan doen en rond 9 uur gaan ontbijten. Uiteindelijk wisten we allemaal niet meer waar de tijd heen was gegaan en begonnen we om 9:30 uur met ons ontbijt. Verse broodjes, croissantjes, boterhammen, crackers, ontbijtkoek, beschuit, sap, koffie, thee en voor ieder wat wils voor op de boterham.



Vandaag was het plan om naar de dierentuin te gaan, ZooParc Overloon welteverstaan. Een half uurtje rijden van ons huisje vandaan. Wiefse reed als een prof en we mochten zelfs met korting naar binnen (wat ons op het eind een ijsje of drankje opleverde). Het eerste stuk van de dierentuin hebben we wat gejaagd, want we wilden op tijd zijn bij de voeding van de leeuwen. Dat is gelukt!



Onderweg kwamen we wel nog vele andere dieren tegen. Wat was dat voeden van de leeuwen spannend en gaaf tegelijkertijd! Ze waren actief en renden hun hok in toen de verzorgers het vlees hadden verstoep. 6 mannetjes met volle bossen manen!





Hierna zagen we bij toeval hetzelfde gebeuren bij de burens: de tijgers. Na onze eigen lunch in de schaduw vlakbij, liepen we verder via de giraffen en cheeta's richting de wilde honden waar we wederom een voeding meemaakten. Deze beesten waren nóg sneller en hongeriger, leek het wel! Nadat we alle open hadden bezocht (ringstaartmaki's, doodshoofdaap, roodgezicht slingeraap, roodbuiklemuur, kroonmaki, bamboemaki) werd het tijd voor een terrasje.



Niet veel later konden we bij de pinguïns de voedertijd meemaken. Deze vogels waren ongelooflijk schuw, ondanks dat hun verzorger al jaren dit werk doet. Het was wel heel grappig om te zien hoe de pinguïns schichtig terug het water in vluchtten bij het minste of geringste gevaar. Daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan.





Onderweg hebben we nog wat meegezongen met Hollandse hits en eenmaal thuisgekomen ging iedereen zwemmen, behalve Arjan en Robert. Die hebben thuis lekker gechilld.

In het zwembad zijn Mischa, Astrid, Madieke, Leonie, Lex en Wiefse honderden keren van de glijbaan gegaan. Één keer zelfs met z'n zessen tegelijkertijd! Het water was buiten lekker fris en binnen nét iets te warm. Toen ze terugkwamen stond de nasi dampend klaar op tafel, met een gebakken eitje en satésaus. We konden weer lekker samen eten!

Na het eten hebben we lekker buiten koffie gedronken en nog even geoefend met kubben. Daarna gingen Astrid en Arjan lekker slapen en hebben Wiefse, Robert, Lex, Leonie en Mischa regenwormen gespeeld met Robert als grote winnaar. Madieke zat erbij met haar puzzelboekje en zorgde voor een lekkere schaal chips en drankjes voor iedereen. Zo werd het wederom laat op Landal Domein de Schatberg...



Dinsdag 23 juli

Vandaag hebben we een lekker chilldagje gehad. We zijn begonnen met uitslapen! Voor wie wakker was, stond er een ontbijtje klaar. Zo rond 10 uur was iedereen wakker en zaten we gezellig nog (na) te tafelen.



Onze drie dames wilden heel graag Bollo de Beer ontmoeten, dus nam Robert hen met zich mee naar de receptie. Eerst hebben we nog even gedanst met de beer en daarna mochten we met hem op de foto.



Toen we terug waren, hebben we onze spulletjes ingepakt en zijn we gaan zwemmen. Het was ongelooflijk warm geworden en tijd voor wat afkoeling. Even later ging Wiefse boodschappen doen met Arjan, Astrid en Madieke. De anderen bleven lekker zwemmen, glijden en met een balletje overgooien. Wat een pret!



Eenmaal weer thuis heeft Robert overheerlijke tosti's gebakken in een pan. Want dat kan ook, zonder tosti-ijzer en gewoon in een pan! Na de lunch werden er wederom spelletjes gespeeld en werd er vooral rustig aan gedaan met deze hitte.

Wiefse had voor een heerlijk maaltje gekookt terwijl Robert dik verloor met Regenwormen. De verse uiensoep met brood en zelfgemaakte kruidenboter smaakten heerlijk. Dit was nog maar het voorgerecht. Als hoofdgerecht aten we vandaag pastasalade! Lekkere, verse groenten met een heerlijke pasta en superlekkere dressing.



Na het eten werd er afgeruimd en zijn we de film Tarzan gaan kijken bij het animatieteam van de Schatberg. Helaas viel halverwege de film uit en zijn we terug naar het huisje gegaan. Lang tijd om te treuren was er niet, want Robert zorgde voor dezelfde film op zijn laptop. Een stukje kleiner, maar nog steeds hetzelfde verhaal en misschien wel nóg gezelliger! Na de film gingen we één voor één ons benauwde bedje opzoeken...



## Woensdag 24 juli



Vandaag hebben we wederom om 9 uur ontbeten. Ook moest er wederom een lunchpakketje gemaakt worden. We hadden nog wat pastasalade over van gisteren die ook kon als lunch. Nadat we allemaal ingesmeerd waren, zijn we met de bus toch zeker zo'n 10 minuten gaan rijden voordat we aankwamen op bestemming: TOVERLAND.



In Toverland hadden we een rolstoel geregeld voor de koelbox en tassen. We zijn gestart bij de Djengu River, een attractie waar je nat kon worden! We pasten allemaal in het bootje en werden ook allemaal een beetje nat. Daarna kwamen we als vanzelf bij de Booster Bikes; een achtbaan waarbij je op een motor zit! Dat was kicken!





Na die achtbaan was het tijd voor een terrasje met lunch. De drankjes en pastasalade gingen er als zoete koek in. Toen was daar de duikshow in het nieuwe gedeelte Port Laguna. Er was een parel op een schip en degene die de duik van 25 meter zou maken met de parel op de mast werd de nieuwe kapitein. Wat een spanning! Maar het is gelukt! En de sprongen en duiken die gemaakt werden waren formidabel!



De show was klaar en de zon scheen ontzettend. We besloten de bootjes te doen, maar die rij was zo lang. Gelukkig vonden we een waterval waar we lekker onder konden douchen en vooral: afkoelen! Dát was lekker! Hierna hebben Wiefse, Madieke, Lex, Mischa en Robert de nieuwste achtbaan uitgeprobeerd: de Fénix. WAUW!!! Wat een spanning en sensatie!

Naderhand waren we weer opgedroogd en besloten we alsnog de bootjes te doen. Hier werden we namelijk gegarandeerd nat. Er stonden medewerkers van Toverland klaar met waterpistolen, emmers, tuinslangen en meer van dat soort ongein. Wat een waterpret!

Toen we bijna allemaal nat genoeg waren (Madieke en Arjan kozen er deze keer voor om niet mee te gaan: nat worden doe je namelijk onder de douche), zijn we naar de hallen binnen gegaan. Er was een achtbaan, glijbaan, zweefmolen, etc. Robert lette op de tassen en iedereen ging lekker even zijn of haar eigen gang.

Er was een show die Arjan graag wilde zien en Madieke vond dat een prima plan. De rest ging in de boomstammenattractie Expedition Zork wederom lekker nat worden. De rest van de dag hebben we nog meer achtbanen gedaan, shows gezien, attracties ervaren en vooral ook van de hitte flink afgekoeld.

De bobslee Maximus' Blitz Bahn had helaas tot twee keer toe technische problemen, dus hebben we die niet mee kunnen maken. Op het eind van de dag moesten we uiteraard nog even de souvenirwinkel leegkopen voordat we via de supermarkt (wat was het koud, daarbinnen) naar huis gingen.





Verse friet, een (zelfgemaakt) broodje hamburger en wederom de pastasalade later was het tijd voor koffie. Toen die op was zijn Wiefse, Leonie, Astrid, Lex en Mischa teruggegaan naar Toverland om daar de vuurwerkshow mee te maken. Madieke, Arjan en Robert hebben lekker gechilled in het huisje.

## Donderdag 25 juli

Vanochtend was het weer tijd om even uit te slapen. De temperatuur is wel wat gezakt gedurende de nacht, maar het bleef maar warm en vooral ook benauwd. Het ontbijt kon lekker buiten in de schaduw toen iedereen eenmaal wakker was.

We hebben de planning van vandaag even doorgesproken en daarna zijn Mischa, Lex, Leonie en Robert gaan zwemmen. Het water was heerlijk!!! En de glijbanen nog steeds tof! Astrid, Arjan, Madieke en Wiefse bleven lekker achter in het huisje en deden het rustig aan.





De lunch bestond uit een salade van Wiefse en nog wat lekkere boterhammen. Naderhand moesten alle tassen en koffers ingepakt zijn voordat we gingen bowlen! Tussen 15:00 en 16:00 hebben we lekker gebowld in de koelte. Dat was een welkome afwisseling van de enorme hitte waarin we ons de rest van de dag bevonden...

De eerste competitie deden we allemaal met bumpers, waarbij Astrid, Arjan, Lex en Mischa als grote winnaars uit de bus kwamen. De tweede ronde, waarbij de losers (Madieke, Leonie, Wiefse en Robert) en de winnaars tegen elkaar gingen, allemaal zonder bumpers, werd Robert plots kampioen. Wiefse had de meeste strikes en spares en Lex in totaal de meeste punten.

Na het bowlen zijn we doorgereden naar Venlo waar we nog even geshopt hebben. Vanavond gingen we ook nog eens uit eten! Lekker op het terras van In Den Dorstigen Haen op de Markt in Venlo. Het was ongelooflijk heet, maar ook heel gezellig en vooral heel lekker!





Na het eten zijn we via de MediaMarkt terug naar de camping gegaan waar Wiefse en Robert de vakantieherinneringen hebben uitgedeeld. Wiefse ging daarna nog even met Leonie, Lex en Mischa het meertje in. De rest zat lekker binnen en buiten te puzzelen, punniken en youtuben.



## Vrijdag 26 juli

Vandaag was alweer de laatste dag van een fantastische vakantie. Het was heet, vermoeiend, enerverend, prachtig, leuk, fijn en vooral gezellig. Na het ontbijt en afscheid met z'n allen hebben we Arjan uitgezwaaid en niet veel later Astrid ook. Zij werden opgehaald op de Schatberg. Daarna hebben we Leonie, Mischa, Lex en Madieke meegenomen naar Arnhem met een korte stop op een terrasje in Sevenum. Robert en Wiefse reden samen naar Eindhoven en toen zat de vakantie er toch echt op.

Bedankt voor alles, hopelijk tot op het jaarfeest en anders tot volgend jaar!



En let op: Lalalalalalalalaaaa... Adje voor de sfeer, voor de sfeer!  
Adje voor de sfeer!